

Weelde

in het wild

Zuid-Afrika komt van ver, maar heeft alles in zich om hét vakantiewalhalla van de *happy few* te worden: wildparken, woeste oceanen, wijnlandgoederen en een luxe die uw weelderigste dromen overtreft. *Miljonair* selecteert de resorts waar het extreem riant toeven is. "Zó veel heerlijk eten!"

Het terras met *plungepool* van Birkenhead House aan de kust bij Hermanus.

Tekst HARMKE KRAAK

Fotografie ESTHER QUELLE

Met dank aan TRAVEL WITHSTYLE

Miljonair presenteert in elke editie een droombestemming voor de meest veeleisende reizigers, in samenwerking met een vooraanstaande touroperator.





Kloksgewijs: Veranda met ligbedden in Royal Malewane | Harvey Bard, toerist op safari | Een leeuw in de ochtendzon | Kudde wildebeesten | Suite in Royal Malewane | Tracker Jonas | Slapende olifant.



Het is schemerduister als we aankomen. De contouren van de Drakensbergen steken grillig af tegen de avondhemel. **Lodge Royal Malewane** ligt in een wildreservaat aan de rand van het Krugerpark. Bedienden in witte pakken staan ons op te wachten. De eerste reikt me een opfrisdoekje aan, de tweede serveert een welkomstdrankje, de derde neemt de koffers over. En tussen hen in staat de elegante Georgina Ellis, een jonge Engelse met donkere krullen. Royal Malewane is de voormalige privé lodge van de Zuid-Afrikaanse Liz Biden en haar man Phil. Behalve deze lodge zijn ook hotel Birkenhead aan de kust en hotel La Residence in de wijnstreek eigendom van het echtpaar. In Zuid-Afrika gelden er twee statussymbolen voor gefortuneerden: het bezit van

een *game farm* en een wijnlandgoed. Maar of het Liz en Phil daarom te doen is? Dat zal ik later deze reis vernemen als ik Liz ontmoet. Georgina begeleidt ons naar de slaapvertrekken. De Malewane Suite is royaler dan royaal. Er is een enorme zitkamer en twee slaapkamers met hemelbed en klamboe. De marmeren badkamers hebben een bad op pootjes. De bedden zijn opgemaakt met wit linnen, voorzien van de initialen RM. De champagne staat koud en een schaal met hapjes staat klaar. Er heerst volstrekte privacy. Georgina wijst op de gevaren van de bush. In het donker mogen we niet zomaar het bos inlopen. Het personeel staat dag en nacht paraat om gasten te begeleiden. Mocht er gevaar dreigen, dan is 9 het magische getal op de telefoon. Een bediende haalt ons op voor het diner en gaat ons voor over een verlicht houten vlonderpad. Op het terras onder de sterrenhemel genieten we van een

overvloedig zesgangendiner bereid door chef-kok John Jackson. Het sappige lam uit de Karoo smaakt voortreffelijk. **Enorme expertise** Het is een uitgelezen ochtend voor een safari: droog en niet te warm. Op deze safari heb ik me verheugd, en terecht: nooit eerder zag ik tijdens een *game drive* zo veel dieren in een zo kort tijdsbestek. Dat moet voor een deel te danken zijn aan de enorme expertise van ranger John Whiteman en zijn *tracker* Jonas. Georgina zei het al: wat een lodge eerst en vooral goed maakt, is de kwaliteit van de rangers en hun trackers, en Royal Malewane beschikt over de beste van het land. We rijden midden tussen kudde wildebeesten, buffels, zebra's, impala's en hyena's. We stuiten op een witte neushoorn en haar jong, niet te verwarren met de veel zeldzamere zwarte neushoorn. In een plas steken nijlpaarden eigenwijs

In Zuid-Afrika gelden twee statussymbolen voor gefortuneerden: het bezit van een *game farm* en een wijnlandgoed

hun kop boven water en staren ons aan. Een leeuw laat zich minutenlang door ons observeren op een paar meter afstand van de Jeep. De zon breekt door en werpt een gouden gloed over haar vacht. Ze rust op haar machtige voorpoten. Verder zien we een schitterend gekleurd vogeltje: een *lilac breasted roller*. **Snurkende olifanten** Plotseling verlaten we de zandweg en duiken we met de Jeep de bush in, takken verpletterend. John en Jonas zijn iets op het spoor... Diep verborgen in het struik-

gewas treffen we een kudde slapende olifanten aan. We komen zo dichtbij dat we ze kunnen horen snurken. Terug op de zandweg houden we een koffiepauze en knoop ik een praatje aan met Harvey Bard, een van de andere gasten van Royal Malewane. Hij is jurist, woont in Londen en is succesvol in de vastgoedhandel. Deze reis is een cadeau van zijn vrouw Sonia, vertelt hij. Sonia zelf is er vandaag niet bij. Ze laat zich liever vertroetelen in de spa van Royal Malewane dan dat ze zich tussen de wilde dieren waagt. Terug in het kamp volg ik Sonia's





De riante spa van Royal Malewane.



De ene loopt weg, de andere prikt zijn hoorn nog eens in onze richting. En dan... komt het dier recht op de Jeep afgerend!

Van linksboven naar beneden: Een lilac breasted roller | Kamermeisje | Het zware leven van een travel writer | Fleurig! | Spa in Royal Malewane | Vlak voor de aanval.

voorbeeld. De spa heeft een lang zwembad, ligbedden, parasols en *casita's* met behandel tafels. Een *deep tissue*-massage doet al mijn spieren ontspannen. Een antilope steekt nieuwsgierig zijn kop om de hoek. Na afloop spring ik in de *plungepool* op de veranda en snoep van een zakje Droë Genot Vruchte (ge-suikerde amandelen), terwijl om me heen aapjes aan takken slingeren. Eten, ontspannen en safari's: daar draait het om in Royal Malewane. Tijdens de mid-dagsafari heeft Harvey tot ieders ver-rassing zijn vrouw Sonia bij zich. Het wordt haar vuurdoop, de eerste safari van haar leven. Het enthousiasme van Harvey en de verhalen van vanochtend moeten haar hebben overgehaald. De aanblik van grote buffels met vogeltjes (*oxpeckers*) op hun rug doorstaat ze dapper, maar dan gebeurt het... Ranger John en tracker Jonas zijn op het spoor van zwarte neushoorns. Een zeldzaamheid. Wederom duiken we met de Jeep het ondoordringbare struikgewas in. En daar staan ze: twee zwarte neushoorns. De ene loopt weg, de andere prikt zijn hoorn nog eens in onze richting. En dan... komt het dier recht op de Jeep af-

gerend! Ik slaak een kreet. John en Jonas zwaaien met takken en brullen om het hardst. Vlak voor de Jeep komt het gigantische beest schuddend tot stilstand. Het draait zich om en druipt af. "Zwarte neushoorns zijn wat prikkelbaar", zegt John met gevoel voor understatement. Als we terugkeren naar het kamp, is het al donker. Jonas vangt nog een gespikkelde uil in zijn lichtbundel.

Genoeglijk zit ik even later met Harvey en Sonia aan de wijn. De zwarte neushoorn is het gesprek van de avond. Sonia, die in antieke juwelen handelt, kan er gelukkig om lachen. Dan is het tijd om ons over te geven aan het uitgebreide buffet. Na de maaltijd werp ik een blik in *Liz's Book of Memories*. Bono, Elton John, Liz Hurley... Allemaal hebben ze hier gelogeed. Elton is net zo verzet op het lam uit de Karoo als ik, lees ik. Voor het slapen gaan check ik mijn mail, want – hoe heerlijk – zelfs in de bush heb ik op mijn suite een computer met snelle internetverbinding. >





Van boven naar beneden: Birkenhead House | De living room | Avocado-zalmsalade als lunchgerecht | Scenic flight boven Hermanus | Walvissen vanuit de lucht.



De walvissen van Hermanus

Van Nelspruit in het noordoosten vliegen we naar Kaapstad in het zuidwesten. Daar staat een chauffeur klaar om ons naar Hermanus te rijden, 'the little town stuck between the mountains and the sea'. We volgen de schitterende kustroute langs de imposante Buffelstalberg Mountains. Hermanus is het mekka van *whale watchers*. In de tweede helft van het jaar is hier langs de kust de zuidkaper te spotten. We logeren in **Birkenhead House**, een charmant hotel met spectaculaire ligging op een klif, hoog verheven boven de Atlantische Oceaan.

Wederom worden we verwelkomd met champagne. Met het glas in de hand loop ik naar het terras aan de rand van de klif. Golven spatten op. Buiksurfers glijden op hun board door de branding. In juni zijn hier de eerste walvissen te zien. In

WALVISSEN SPOTTEN VANUIT DE LUCHT

The Austin Brothers Evan en Dave vliegen u overal naartoe vanuit hun vliegbasis in Hermanus. Ze verzorgen 'the ultimate whale viewing experience': walvissen spotten vanuit de lucht. "Ons record is 135 walvissen in een halfuur." Het walvisseizoen duurt van juni tot eind december. Whale Festival van Hermanus: 24 t/m 27 september 2009.

www.africanwings.co.za

zijn roman *The whale caller* schrijft de Zuid-Afrikaanse auteur Zakes Mda: 'The whales do not disappoint. It is as if they know that the citizens of Hermanus-pietersfontein – as the town was originally known – and their visitors from all over the world are out celebrating their return from the southern seas.'

Birkenhead is uiterst luxueus en tegelijk huiselijk ingericht. In de *living room* staan lampen met kappen van witte struisvogelveren. Ik word steeds nieuwsgieriger naar Liz Biden, de vrouw achter al deze rijkdom, maar moet mijn geduld nog even op de proef stellen. Mijn kamer telt twee bedden, bedekt met rode bloemetjes. Gastvrouw Sarah stelt voor ze tot één groot queensizebed om te toveren. "Mannen merken het verschil niet, maar wij hebben ruimte nodig", zegt ze met een knipoog. Op het menu staat onder meer auberginesalade. De chef vertelt dat hij deze koude schotel in de winter soms warm serveert. Ook ik bestel de salade warm. Verrukkelijk! 's Avonds is de trap verlicht met waxinelichtjes. Op bed vind ik een handgeschreven spreuk: 'Love is blind, friendship closes it's eyes.'

Franschhoek mag dan de wijnstreek bij uitstek zijn, Hermanus heeft zijn beroemde Hemel-en-Aarde Valley. De energieke Anthony Hamilton Russell ontvangt me op zijn estate voor een proeverij. Hij produceert twee exclusieve wijnen: Chardonnay en Pinot Noir. Terwijl ik tussen de vaten loop, dringt een heerlijke vanillegeur mijn neusgaten binnen. >



De adembenemende kustroute van Kaapstad naar Hermanus met op de achtergrond de imposante Buffelstalberg Mountains.



De stijlvolle entree van La Residence in Franschhoek.



“Wat je ruikt is het fermenteren van de Chardonnay”, verklaart Anthony. Zijn Chardonnay werd aan Nelson Mandela geserveerd toen deze op Buckingham Palace werd ontvangen. Ook Anthony’s buurman, Peter Finlayson van wijngaard Bouchard Finlayson, geniet faam. Deze rijzige man met grijze baard heeft zijn wijnkelders onlangs flink laten uitbreiden. ’s Middags maken de fotografe en ik een *scenic flight* boven Hermanus. Vanuit de lucht spotten we honderden dolfinen. Hoewel het nog net buiten het seizoen is, kan ik me voorstellen hoe spectaculair het moet zijn om walvissen van bovenaf te observeren.

De wijnlanden rond Franschhoek

We rijden het bergachtige binnenland in. Na ontelbare haarspeldbochten zien we beneden in de vallei Franschhoek liggen, het hart van Zuid-Afrika’s wijnstreek. Vlak voor we het dorp inrijden, verspert een bavianenfamilie ons de weg. De entree van hotel **La Residence** is overrompend. De hoge lodgeachtige ruimte heeft klassieke allure, met kroonluchters, zwart-witte marmeren vloeren en goudomrande spiegels. De uiterst sophisticated manager Edward Morton heet ons welkom. Galant biedt hij me een miniboeketje aan. Op de kamer staat een minivaasje klaar. De ka-

mers zijn een voor een juweeltjes. De Armani Suite, waar ik slaap, is smaakvol gedecoreerd met veel zwart, wit en grijs. De badkamer met spiegelwanden biedt uitzicht op de bergen. Wijngaarden, fruitbomen, olijfgaarden en geurtuinen zijn onderdeel van het landgoed dat eigendom is van Liz Biden en haar man Phil. “Alles is begonnen uit een *fit of madness*”, vertelt Liz Biden als ik met haar lunch. Ze is een fleurig geklede blondine met een sprankelende lach. Ooit runde ze modeboetieks. Phil is bankier. Liz geeft ruiterslijk toe dat ze vooral zijn geld spendeert. “Als tegenprestatie zal ik een wijn naar hem vernoemen. Wat dacht je van Château Philippe?” Het paar heeft drie volwassen kinderen. Royal Malewane was het eerste privédomain dat door Liz tot gastenverblijf werd verbouwd, nu zo’n tien jaar geleden. Ze kreeg de smaak te pakken. Prompt stelde ze met goedvinden van Phil ook hun zomerverblijf La Residence in Franschhoek open. Vervolgens liet ze hun vakantiehuis in Hermanus tot resort omtoveren. Ze decoreerde de huizen samen met een bevriende inte- ➤



Kloksgewijs: Het zwembad van La Residence | “Wit of rood?” | Armani Suite | Eigenares Liz Biden in de lobby van La Residence | Anthony Hamilton Russell, wijnboer in Hermanus.





Terwijl ik tussen de vaten loop, dringt een heerlijke vanillegeur mijn neusgaten binnen. “Wat je ruikt is het fermenteren van de Chardonnay”

rieurontwerper en de meubels haalde ze uit de hele wereld. Onze lunch is licht en gezond, want Liz is vanochtend bij een diëtiste geweest. “Ik moet ook niet zo vaak in mijn eigen hotels logeren”, verzucht ze. “Zó veel heerlijk eten!” Na afloop zit ik op het terras met een kopje frisse muntthee na te soezen met uitzicht op het zwembad en de heuvels. Een gediensgige ober draait mijn parasol bij, zodat ik weer van top tot teen in de schaduw val.

Nederlandse topkok

Nu we toch in deze contreien zijn, laten we de kans niet voorbijgaan te dineren bij **Le Quartier Français**, waar de Nederlandse Margot Janse de scepter zwaait. Haar etablissement staat 37^e in *Restaurant magazine's* top 50 van beste restaurants ter wereld (het enige Nederlandse restaurant dat zij voor zich moet dulden, is Oud Sluis). Het suc-

ces dankt ze aan het feit dat ze nooit een officiële koksopleiding deed. “Niemand heeft ooit tegen me gezegd: dit kan niet of dat mag niet.” De liefde bracht haar naar Zuid-Afrika. Ze kon aanvankelijk aan de slag in een restaurant in Johannesburg. Een enorme *drive* en hard werken deden de rest. Haar culinaire passie werd al aangewakkerd tijdens haar jeugd in Bussum. Haar vader nam haar mee uit eten. “Dan zei hij: ‘Kom, we gaan kikkerbilletjes eten!’” Er volgen deze avond acht gangen van louter betovering. Geen gerecht is standaard, vooral de foie gras met whiskyddressing kan me bijzonder bekoren. Bij elke gang wordt een begeleidende wijn geserveerd. Het is al laat als de chauffeur ons bij het hotel afzet. In de Armani Suite worstel ik met de airco. Impulsief bel ik op dit nachtelijke uur de magische 9. Nog geen tel later staat een aantrekkelijke nachtportier op de drempel om me uit de brand te helpen. Dat de service van het personeel nooit ophoudt, blijkt ook uit een anekdote die Liz Biden me vertelde. In Birkenhead hangt een schilderij van haar favoriete schilder Ken Howard. Op een dag was het tot haar verbijstering verdwenen. Wat bleek? Gasten vonden het doek zo mooi (“*Oh, you have a Ken Howard!*”) dat het personeel zo vriendelijk was het op hun kamer te hangen. Liz mijmert alweer over nieuwe oorden. Wordt de privévilla van de Bidens in Kaapstad wellicht het volgende vijfsterrenhotel? Liz: “Ik droom van een eiland!” □



Van boven naar beneden: Wijngaard van La Residence | Chef-kok Margot Janse | Wijnboer Peter Finlayson | Secretaire met daarboven het schilderij van Ken Howard | Wijnkelder van Bouchard Finlayson.



MILJONAIR ESCAPE NAAR ZUID-AFRIKA

Namukelekile, welkom in Zuid-Afrika, ‘een wereld in een land’. Het beschikt over wildreservaten, authentieke dorpjes, stadjes met oud-Hollandse ambiance, moderne steden en fraaie stranden. Deze 10-daagse reis staat in het teken van de natuur en het goede leven. U verblijft in de meest exclusieve lodges en hotels: 1) in de bush met de mogelijkheid tot safari’s; 2) aan de kust in walvismekka Hermanus; 3) in de groene wijnlanden rond Franschhoek. Niets is aan het toeval overgelaten om deze reis tot een unieke belevenis te maken.

Reisprogramma:

Dag 1: Amsterdam – Johannesburg

Vlucht naar Johannesburg (KL 591 10.30-21.25 uur). Transfer naar het D’Oreale Grande Hotel.

Dag 2: Johannesburg – Hoedspruit/ Krugerpark

Shuttleservice naar de luchthaven en binnenlandse vlucht naar Hoedspruit. Privétransfer naar de westelijke kant van het Krugerpark. Check-in voor drie overnachtingen in Royal Malewane. In de namiddag *game drive*. Diner in de lodge.

Dag 3-4: Krugerpark

Mogelijkheid tot ochtend- en avondsafari’s, spottend naar de ‘Big Five’: leeuw, buffel, luipaard, neushoorn, olifant. Ontbijt, lunch en diner in de lodge.

Dag 5: Nelspruit – Kaapstad – Hermanus

Via de Panoramaroute, langs spectaculaire vergezichten en natuurverschijnselen, naar de luchthaven van Nelspruit. Vlucht naar Kaapstad. Transfer naar Hermanus. Twee overnachtingen in Birkenhead House, gelegen aan twee van de mooiste zwemstranden van Hermanus. Diner in het hotel.

Dag 6: Hermanus

Vrije tijd om Hermanus te verkennen. Lunch en diner in het hotel.

Dag 7: Hermanus – Franschhoek

Transfer naar Franschhoek, dat bekendstaat om zijn voortreffelijke restaurants in de met wijnranken bedekte vallei. Twee overnachtingen in hotel La Residence, dat op een landgoed met wijn- en boomgaarden ligt. Diner in het hotel.

Dag 8: Franschhoek

Dag ter vrije besteding. Met plezier organiseert

La Residence een rondleiding en proeverij in de beste wijnhuizen van de omgeving (La Motte, Boekenhouts Kloof, Haute Cabrière). Ook maken we graag een reservering in Le Quartier Français, waar de Nederlandse Margot Janse de scepter zwaait. Dit restaurant is uitgeroepen tot de beste eetgelegenheid van Zuid-Afrika.

Dag 9: Franschhoek – Kaapstad – Amsterdam

U hebt vanaf 12.00 uur de beschikking over een comfortabele auto met chauffeur/gids en u bepaalt zelf waar u naartoe gaat. Suggesties: de wijngebieden rond Franschhoek, Paarl en Stellenbosch; Kaapstad met de imposante Tafelberg; Kaap de Goede Hoop. Op uw verzoek kunnen wij een reservering maken in een van de exclusieve restaurants van Kaapstad voor een laatste diner. Daarna wordt u naar de luchthaven van Kaapstad gebracht, voor een rechtstreekse vlucht naar Amsterdam (KL 598 22.55-10.30 uur).

Dag 10: Aankomst Schiphol

Reissom:

Vanaf € 5.990,-. Prijzen zijn per persoon op basis van minimaal twee personen in een tweepersoonskamer en afhankelijk van seizoenen en beschikbaarheid.

Onze reizen vallen onder de garantie van SGR en Calamiteitenfonds. De Algemene Reisinvoorwaarden staan vermeld op onze website.

Informatie en reserveringen:

Travel withStyle
Ma-vr 09.30-17.30 uur
T (0541) 70 74 71
E info@withstyle.nl
I www.withstyle.nl

